

## MOET JE LEZEN

### Een schreeuw om beschaving

De Haagse journalist Klaas Salverda, oud-eindredacteur van Kerk in Den Haag, las geen kranten, hij spelde ze. Veertig jaar lang knipte hij er stukken uit en bewaarde ze in mappen.

Duizend meest korte artikelen uit dit archief zijn nu gebundeld in het naslagwerk *Testament van de pers* (604 blz.). De auteur spreekt van 'een zoektocht over de rommelzolder van onze geschiedenis'. Het is een spannende reis geworden.



Het boek zet ons aan tot nadenken in een tijd die steeds sneller lijkt te gaan. Je kunt er eindeloos in bladeren en je verwonderen over alle veranderingen in de samenleving. Het houdt je een spiegel voor: wat vond ik ook weer

van het IKV of de krakers? Maar het is ook een 'schreeuw om beschaving', herstel van normen en waarden.

Het is jammer dat een journalistiek fonds geen bijdrage gaf, omdat het testament prematuur zou zijn. Anders hadden bij de zeshonderd namen van journalisten achterin ook wel de vindplaatsen in het boek gestaan.

**HANS HEMMES**

BESTELLEN: [TESTAMENTVANDEPERS.NL](http://TESTAMENTVANDEPERS.NL).